



5.3. Tongbrekers

Er was eens een meisje dat heette Barbara
 Barbara had een groentewinkel
 en verkocht goede rabarber.
 Daarom noemden alle mensen dat meisje
 Rabarberbarbara.
 Later begon ze een cafe met een bar.
 Op het raam stond:
 Rabarberbarbarabar.
 Daar kwamen wilde mannen op bezoek:
 echte Barbaren, de Rabarberbarbarabaren.
 O, wat hadden die lange baarden.' Die baarden heetten:
 Rabarberbarbarabarbarbarenbaarden
 En de barbier die de baarden moest knippen was een
 Rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier.

Er was eens een man
 Die had drie zonen
 De eerste heette Sjak,
 De andere Sjaksjawerak,
 De derde Sjaksjaweraksjakonimini
 Die had drie dochters
 De ene heette Sipp,
 De andere Sippsiwelipp,
 De derde Sippsiwelippsippelimini
 Toen trouwde Sjak met Sipp,
 En Sjaksjawerak met Sippsiwelipp
 En Sjaksjaweraksjakonimini,
 trouwde Sippsiwelippsippelimini.



Sponevaofatze, dolfadamofatie?

Witlamatooi, zwartlamatmee.

Er was eens een nachtwacht
die voormiddernacht moest nachtwaken
een andere nachtwacht
die de na middernacht moest nachtwaken.
Daarom heette de ene de voormiddernachtwacht
en de andere de namiddernachtwachL
Toen zei de voormiddernacht wacht
die de voormiddernacht moest waken
tegen de namiddernachtwacht
die de namiddernacht moest waken:
“Wil jij niet eens de voormiddernachtwacht waken
in plaats van de namiddernachtwacht?
Dan zal ik in de plaats van de voormiddernachtwacht
jouw namiddernachtwacht nachtwaken,
dan ben ik dus voor één keer de voormid-
dernachtwachtnamiddernachtwachtnachtwaker
en jij de namiddernachtwachtvoormiddernachtwachtnachtwaker.”